

AVON
TUUR
CLASSICS

NR 18141

BONANZA

0 cent
België
10 frank

BONANZA

DE GROTE BALLONREIS

EEN BALLONVAARDER WORDT VAN DIEFSTAL BESCHULDIGD. ALS LITTLE JOE HET OPSTIJGEN VAN DE BALLON TRACHT TE VERHINDEREN, RAAKT HIJ VAST EN MOET MEE DE LUCHT IN.....





GEHEIME
AGENTS

85 CENT REEKS

**SPIONAGE
BEELD
VERHALEN
VAN
VOLTREFFER
FORMAAT
!**

DE GEHEIME AGENTS VAN HET WESTEN BEHOREN TOT EEN CENTRALE ORGANISATIE, DIE ZIJN MENSEN INZET DAAR WAAR INTERNATIONALE ONDERHANDELINGEN VERTROEBELD KUNNEN WORDEN DOOR OM SABOTAGE OF OMKOPERIJ
IN DE 85 CENT REEKS VORMEN VELE LANDEN EN STEDEN HET WERKTERREIN VAN DE AGENTS, ZONDER DAT DE BEVOLKING DAAR ENIG VERMOEDEN VAN HEEFT, EN DAT IS MAAR GOED OOK, WANT MEESTAL IS DE AANPAK NIET BEPAALD ZACHTZINNIG

BONANZA HET GEZICHT VAN DE WRAAK



Ben Cartwright is witheet! Hij is er achter gekomen dat tijdens het grootste hout-project dat de Ponderosa ooit heeft gehad, er lonen uitbetaald zijn aan niet-bestaande werknemers! Wambley, boekhouder en tijdopnemer, Mallon, machinist en Goring, stoker krijgen de wind van voren...



BONANZA 15 616



Je blijft draaien aan de wieken van de CLASSICS-molen!







Twee dagen later op de spoorlijn naar Virginia City...

YEOWK!
TREINRO-
VERS!

KRANG!
BANG!

Naar bin-
nen jij, ouwe!



KRANG!

AAHH!



Is er iemand die z'n
neus nog durft te vertonen
...die krijgt hetzelfde!



't Lont is
verrekke kort,
maar we kun-
nen geen tijd
verliezen!



'n Verbijsterende klap vernietigt de expres-
wagon...



De volgende ochtend vroeg op de Ponderosa...

Sheriff Mills! Jullie zijn precies op tijd voor 't ontbijt, heren! Kom binnen...

Sorry, Ben! We komen die twee zoons van je, Hoss en Little Joe, arresteren!



Mills! Je maakt toch zeker 'n grapje? Wat hebben ze op hun kerfstok?

MOORD en TREINROOF! Vlakbij jullie werkterrein... gisteravond! Jullie twee daar... kom hier en armen naar voren!



Maar dat is BELA-CHELIJK! Gisteravond waren ze hier...bij MIJ!

Geen geintjes, Ben! Denk eraan... mijn assistenten houden je onder schot!



Maar Mills, dit is GEKKENWERK! Dit kan gewoon niet, mijn jongens...

Je komt maar GETUI-GEN, Ben! 't Enige wat je op 't ogenblik kunt doen is hun paarden zadelen...meer niet!



Doe je best, pa...zoek uit wat hier in hemelsnaam achter zit! Ik heb zo'n idee dat ik droom!

Nou, degene die DIT gedroomd heeft, zal er spijt van krijgen! Wees daar zeker van!













Toen de posse eenmaal weg was, ben ik als de wind naar de plaats van de treinroof gegaan en daar pikte ik 't spoor van die rovers op, dat naar de rivier leidde. Helaas raakte ik Mallon's spoor bijster, maar dat van Goring bracht me naar een oude mijnkeet! En daar vond ik hem MET de centen!



Kom op, Goring... vertel de rechter wat er met je partner gebeurd is! Schiet op...

Hij raakte in 't drijfzand! H-het was een verschrikking! Af-schuwelijk!



En Adam en ik pikten Hoss z'n spoor op en dat van Goring natuurlijk! Uiteindelijk vonden we ze in die keet ze waren net met dat masker bezig!

Ik zou wel 's willen weten waarom die rovers juist Hoss en Little Joe hadden uitgekozen!



Uit WRAAK, edelachtbare! Ik kwam er namelijk achter dat ze zich alle drie vergrepen hadden aan mijn centen! Eigenlijk kunt u die drie maskers net zo goed HET GEZICHT VAN DE WRAAK noemen!



Later...

Mooi zo, jongens! Met die nieuwe lok en die oude, die we gelukkig nog hebben kunnen repareren, halen we de afleveringsdatum op onze stoffen! Wat 'n geluk!

GELUK? ...DAT noem ik nog 's zwaar OVERDRIJVEN!



DE GROTE GEEST



Vele jaren geleden leefde vlak aan de rand van het woestijngebied een indianenstam. Het opperhoofd van die stam was een wijs en goed man, één van de allergrootste ooit bestaan! Onder zijn wakend oog leefde de stam in voorspoed.

De vrouw van het opperhoofd was beeldschoon en werd door alle stamleden gerespecteerd en op handen gedragen. Onnodig te zeggen dat het opperhoofd hartstochtelijk veel van haar hield!

Maar op een kwade dag, sloeg het noodlot toe! De vrouw werd van de aarde weggenomen en het opperhoofd bleef alleen achter. In zijn verdriet liep het opperhoofd de woestijn in en negeerde zijn indianenbroeders volkomen. De andere stamleden waren ook erg bedroefd en vergaten zelfs hun oogst binnen te halen. Het geluk had het indianendorp in de steek gelaten en waar eens gezang en gelach werd gehoord, heerste nu een doodse stilte.

De Grote Geest was erg ongerust over deze gang van zaken en sprak met machtige stem tot het opperhoofd: "Troost je," zei hij. "Je vrouw is gelukkig in het land van de geesten! Als jouw taak op aarde volbracht is, zul je weer bij haar zijn en in eeuwig gelukkig voortleven."

Maar het opperhoofd antwoordde dat hij dat niet geloofde en hij schreeuwde boos tegen de Grote Geest. En omdat het wijze opperhoofd op de aarde nog een heleboel werk moest volbrengen, beloofde de Grote Geest hem naar een plaats toe te brengen waar hij zich met eigen ogen kon overtuigen dat de Grote Geest de waarheid had gesproken en dat zijn vrouw in die andere wereld volkomen gelukkig was.

De wereld van de mensen en die van de geesten wordt gescheiden door een hoge en ontoegankelijke bergketen, die geen sterveling ooit kan bedwingen.

Maar de Grote Geest maakte een doorgang door de bergen en daar leidde hij het opperhoofd doorheen. Het was een folterende tocht.

Op sommige plekken was de blauwe hemel niet eens meer te zien en scherpe, puntige rotsblokken bezeerden zijn blote voeten. Maar het opperhoofd zette vastberaden door! Na lange tijd bereikte hij, uitgeput en moe, de andere kant. En daar zag hij, zoals de Grote Geest hem voorspeld had, zijn vrouw gelukkig en wel temidden van de geesten! Ogenblikkelijk werd zijn verdriet verlicht en plotseling herinnerde hij zich zijn stamgenoten die van hem afhankelijk waren, maar die hij volkomen in de steek gelaten had! Vastberaden draaide hij zich om en liep de weg naar huis terug.

De tocht leek hem nu veel korter toe en 't ging hem gemakkelijk af.

Die avond werd hij in het kamp verwelkomd met gezang en feestgedruis. Hij vertelde zijn stamgenoten over de prachtige wereld die hij gezien had en over het grote geluk dat hen te wachten stond wanneer ze zich naar de zin van de Grote Geest gedroegen. De opening tussen de bergen was er nog steeds en het spoor dat het opperhoofd had gevolgd bleef zichtbaar, alsof ook de anderen naar het land van de geesten konden gaan. Maar dat was niet precies de bedoeling van de Grote Geest. Alleen degene die leefde zoals hij dat wilde mocht de weg vinden naar het land der geesten en alleen dan wanneer zijn tijd daarvoor gekomen was.

Op zijn gebed stak er 'n hevige storm met regen op, die de vallei langzaam maar zeker met water vulde en het spoor van het opperhoofd voorgoed wegvaagde.

Die rivier stroomt nog steeds majestueus langs de veelkleurige rotsen. De mensen uit de twintigste eeuw noemen hem de Colorado-rivier en de opening die de Grote Geest destijds maakte in de bergketen, staat nu bekend als de Grand Canyon. Maar voor de indianen, die aan de rand van dat woestijngebied leven, is deze pracht de toegangspoort tot een schimmenland van groot geluk, dat alleen maar toegankelijk is voor hen die hun aarde bestaan hebben geleefd naar de zin van de Grote Geest.

HET GOUD VAN MONTEZUMA

Op verkenning in de Sierra Madra
bergketen, stuift Bedrock plotseling
op mysterieuze te-
kens...

Daar heb je 't weer, Lone-
some! Weer zo'n SCHADUW--
BEELD van de Azteken God Kukulcan!
Weet je wat ik wel 's heb horen vertel-
len? Die beelden leiden naar 'n schat!
De schat van MONTEZUMA!









RODEO-EVENEMENTEN

DE HUID RACE



De huid-race is een wild en onordelijk onderdeel van de rodeo, waarin twee partijen, elk bestaande uit twee mensen, elkaar de eer betwisten.

Eén van de twee teamgenoten rijdt op een paard. Beide ruiters stellen zich aan de ene kant van de arena op, terwijl hun partners, beiden te voet zich tegenover hen aan de andere kant van de arena opstellen.

Wanneer het startschot klinkt, rijdt de ruiter zo snel mogelijk naar zijn partner toe, terwijl hij aan het eind van zijn lasso 'n koeleluid met zich meetrekt. Als de ruiter om zijn partner heen draait, probeert deze op de wild flapperende huid te springen en aan het touw te gaan hangen.

En met zijn partner op de huid, rijdt de ruiter vliegensvlug terug naar het startpunt. Wanneer het de partner niet lukt om op de huid te springen, hebben ze de race verloren.

Degene die het eerst over de lijn gaat heeft natuurlijk gewonnen. Je kunt je zeker wel voorstellen dat kneuzingen en ernstige ontvellingen tot de gewoonste zaken van deze wilde race behoren.

STUNTS EN LASSO'S



Eén van de meest gevaarlijke stunts, die men op een paard kan nithalen, is met het gezicht naar boven achterover op de paarderug te gaan liggen. Zodra het paard van richting verandert kan de akrobaat naar een kant geworpen worden en dan zware verwondingen krijgen!



Een stunt die je in de film vaak ziet, is dat de cowboy een korte aanloop neemt, zijn handen op het achterste deel van de paarderug zet, en dan zo in het zadel springt.



Stunt-rijders vinden het leuk om op te treden en voegen steeds brutalere staaltjes van vaardigheid aan hun programma toe. Zoals het draaien met twee lasso's als ze op hun paard staan.



Dit soort stunts is het leukste onderdeel van de rodeo en een cowboy die staande op zijn paard met één worp van zijn lasso vier ruiters tegelijk vangt, kan er zeker van zijn dat hij een veel gevraagd man op alle rodeo's is!

BONANZA DE GROTE BALLONREIS

In Virginia City wonen Ben Cartwright en zijn zoons een voorstelling bij van een reizend carnaval-gezelschap.

Heren...kijkt u vooral goed naar deze BALLONVAARSTER...misschien ziet u haar wel voor de laatste keer, want ze gaat een GEWAAGDE ballonreis maken! Ze stelt haar leven in de waagschaal voor de mensheid!

Zonde van zo'n blonde schone! Ik weet wel wat anders! Ha, ha!



Dan zou je deze reis moeten missen, vriend! En hier, heren, de onvervalste SLANGEN-ELIXER van dokter Wilkins...medicijn tegen ELKE ziekte! Door duizenden gezinnen geprezen en bewonderd..



...Maar heel Virginia City...née, de HELE WERELD moet horen van dit wonder-geenes-middel, zelfs al RISKEER is daarmee het leven van mijn bloedeigen dochter, AURA!



Da's nou net wat JIJ nodig hebt, Hoss! Je bent veel te klein en te ZWAK!

Unnhh! Jij bent zeker de leukste thuis, Little Joe...?



IN EEN OOGWENK... ik zei: in een OOGWENK zal de ballon omhoog gaan en dan zal de mooie Aura haar boekje over de menigte uitstrooien! En de geluksvogel die één van die mooie rode rozen te pakken krijgt, ontvangt een...











Eindelijk gaat de storm liggen...

We hangen STIL!

Het anker heeft zich om die tak geslingerd!



Wat gaat u DOEN, meneer Cartwright?

Ik ga proberen naar die tak te klimmen! Als de ballon nog verder naar beneden zakt, hangt de mand dadelijk op zijn kop!



Wat 'n geluk dat ik er zo'n haast mee had!



Nog even VOLHOUDEN! Als de wind nu geen roet in 't eten gooit, kan ik jullie tenminste INHALEN...oeff!



Brrrrr! Ik ben drijfnat en KOUD dat ik het heb!

He... dat lijkt wel 'n grot daar...even verderop!









Drie uur later...

Zelfs de ballon is behouden!
GEWELDIG! WAT 'N STAALTJE!

WHOOOO-
OOOH!



Hier zijn we dan, dokter, met je GELD...
dankzij Little Joe Cartwright! En sluit me nu
maar als de bliksem op!

Als het nodig is,
Mike...



Er is maar één manier om je uit de bajes te houden, Mike Shane. en die is om met je dochter Aura naar de show terug te keren! Nou, vooruit, zeg op! Wat kies je? ...

Nee maar, ouwe vrek...meen je dat werkelijk?



Zeker, Mike! Jullie tweeën zijn me meer waard dan ik ooit had willen toegeven... tot dat ik jullie kwijtraakte! En je kunt die tweeduizend dollar houden...als **ACHTERSTALLIGE HUUR!**

ACHTERSTALLIGE HUUR? Ik droom toch niet?



Nou, Joseph... jouw ballonvaart heeft zijn geld wel opgebracht, zeg! Maar ik hoop dit niet **NOG** eens mee te maken...!

En IK ook niet, pa! Laten we maar naar huis gaan!



DE PRE-INCA'S



De pre-inca's temden de lama. En dit familielid van de kameel verschaftte hun weer voedsel, wol en vervoer!



Indianen die langs de kust leefden, maakten grote boten uit reusachtige houtblokken. Ze werden voornamelijk gebruikt om handel mee te drijven met andere kust-stammen.



Op de meren in het hoogland gebruikten de indianen samengebundelde mattenbiezen om vissersboten van te maken. De zeilen werden vervaardigd van rieten matten.



Hoewel zij geen metalen gereedschappen hadden, bouwden de voorhistorische indianen toch massieve fortificaties, zoals deze in Peru.



Ze werkten ook veel met goud en zilver. De gouden hagedis dateert uit de Mochica-cultuur, nog voor die van de Inca's.

de
chinese
misdad
organisatie
THRUSH

is
UNCLE's
grootste
tegenstander, maar tegen
UNCLE



Napoleon met
Solo
Kuryakin
moeten
meestal zij
onderspit het
delven ...

DE MAN VAN
UNCLE
10 CENT
Bfr 10

je ruikt
het
KRUIT
in

SHERIFF CLASSICS



**BIJ ELKE
CLASSICS-DEALER**

85
cent
—
12 Fr.